

Het verlorene gezocht

'Het verlorene gezocht', door ds. Th. L. Zwartbol, zijn 52 meditaties, voor elke week één. Op de cover lees ik het volgende: Door de reine bediening van het Woord des Heeren worden zondaren getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht.

Naar aanleiding van 'Het verlorene gezocht', 52 meditaties door ds. Th. L. Zwartbol, uitgave van Den Hertog onder ISBN nr. 9.789. 033. 130. 83; Prijs €14,90.

De Heere wandelt ons daarin nog na en roept het ons toe: 'Wendt u naar Mij toe, wordt behouden.' De grote Opperherder, de Heere Jezus Christus, heeft kroon en troon verlaten om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Niet door onze werken, maar enkel en alleen door Zijn volbrachte werk is er genade te verkrijgen voor schuldigen.

Kenmerkend voor deze meditaties is de ernst en eenvoud en voor jong en oud geschreven. Tegelijk waarschuwend en gunnend wordt de boodschap van vrije genade aan de harten gelegd. Ds. Th.



L. Zwartbol (1961) is predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk.

Ook dit dagboek zal zijn weg wel vinden en we besluiten met een citaat uit de meditatie van week 52: ...'Nog eenmaal: 'Wij vliegen daarheen!' Het is nog het heden. Het is nog de tijd om door God tot God bekeerd te worden. Dat de Heere dan Zijn onder ons zou willen stellen tot een eeuwige en rijke zegen, Zijn Naam alleen ter eer. Ook door middel van dit dagboek, dat is de hartelijke wens van de auteur.